

Onderwerp	Pinksterdienst in Middelbert (9 juni) ; Prokkeldienst in Noorddijk (16 juni)
Van	Jan Wilts
Aan	
Verzonden	dinsdag 4 juni 2019 14:20

Nieuwsbrief Damsterboord – Pinksterdienst in Middelbert, zondag 9 juni Prokkeldienst in Noorddijk, zondag 16 juni

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Komende **zondag 9 juni** is het zover. Dan vieren we onze jaarlijkse **Pinksterdienst in de Maartenskerk in Middelbert**. Er is al druk geoefend door onze organist Gerard van Reenen (voor het orgel, zie: <https://www.kerkmiddelbert.nl/algemeen/orgel>), onze cantor Helmer Roelofs en andere musici.

Onze cantor zingt onder andere en prachtige oude pinksterhymne: "veni creator spiritus" en een Engels pinksterlied van Thomas Attwood. En onze organist speelt: "Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist" van J.S. Bach.

Samen zingen we bekende klassieke pinksterliederen zoals "Wij leven van de wind" (687) en een prachtige nieuw lied dat we vorig jaar leerden "Wat altijd is geweest" (689) in afwisseling met de cantor. Bij diverse liederen begeleiden de saxofoons van Ria van Dijk en Ben Spruijtenburg ons, samen met het orgel.

We horen twee klassieke pinksterlezingen: Joël 3, 1-5 en Handelingen 2 over het verstaan van elkaars taal. Daarin meldt zich Gods Geest.

De kinderen blijven het hele uur in de kerk – er is wel een eigen activiteit voor de kinderen in de kerkrimte.

Alle liederen zullen compleet in de liturgie staan (want in Middelbert liggen geen Liedboeken in de kerk).

Volgende week, **zondag 16 juni** vieren we de **Prokkelkerkdienst** in de **Stefanuskerk in Noorddijk**.

Tijdens de Prokkelkerkdienst zit er een echt orkest voor in de kerk. Lizette Gemmink leidt het orkest dat bestaat uit bewoners van de locatie 't Roer (De Zijlen) en een paar muzikale kerkleden. De instrumenten: een drumstel, fluiten, een gitaar en tamboerijnen, een keyboard en accordeon. Samen met onze creatieve organist Gerard van Reenen ondersteunt dit orkest de samenzang.

Enkele bewoners van 't Roer lezen een mooi gedicht, een kort gebed en leiden ons bij het onzevader. De Bijbellezing gaat over Levi, die een groot aantal gasten in zijn huis verwelkomt – en Jezus is de eerste (Lucas 5, 27-32).

De voorbereidingen onder leiding van Ammy de Raad, Christina Huisman, Grietie Hollenga en Lizette Gemmink zijn in volle gang. Er is geen kindernevendienst; de kinderen vinden het vast fijn het hele uur mee te maken!

Ook deze dienst kan zonder Liedboek; alle liederen zullen in de liturgie staan.

En na afloop - net als anders - is er voor iedereen koffie voor in de kerk.

Beide kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.

Graag tot ziens en een hartelijke groet voor u allen, mede namens de kerkenraad en de werkgroep eredienst, ds Jan Wilts.

Dit is de 76^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)